

# ROOSKLEURIG



31

December 2012

## Telefoonnummers

Buurtcentrum De Tulp	5422862
Hannie Schaftschool	5312119
Speeltuin het Paradijsje	5512636
Gemeente Haarlem	5113000
Meldp problemen in de wijk	5115115
Politie Haarlem	0900-8844

www.rozenprieel.nl  
www.wijkraadrozenprieel.nl  
www.groetenuitderoos.nl

## Wijkraad Rozenprieel

Maarten Pieter Schinkel - voorzitter  
Marjolein Heidema - vice-voorzitter  
Sarah de Bakker - secretaris  
Liza van Doorn - penningmeester  
Rolf Baron  
Jesica Hake  
Joost Mulder  
Info@wijkraadrozenprieel.nl

## AGENDA :

**7 december:**  
high tea ter afscheid van Marina Bink, 15.00-17.00 in de Tulp

**5 januari:**  
feestelijke lancering  
www.groetenuitderoos.nl

## Deze keer in de Rooskleurig

- 3) Nieuws van de wijkraad
- 4) Kidspage door de Hannie Schaftschool
- 5) Interview met Marina Bink van de Tulp
- 6) De bewoners van nummer 8
- 8) Opgewekte club
- 9) Interview met Ellen Verheul
- 10) Oproepen en mededelingen
- 12) Nieuwsbrief Ouderen Haarlem Effect
- 14) De buurthuispagina's
- 16) Kunstenaar in de wijk

## Colofon

voorkant: Richard Tolmeijer  
vormgeving: Anke Brinkman

foto's: Anke Brinkman en  
Frans van Heiningen

mmv Hanneke van Laar en Joost Mulder

redactie: Frans van Heiningen, Marjolein Loppies, Ellen Verheul en Anke Brinkman  
productie: Paswerk, Hoofddorp  
redactie-adres: Buurtcentrum de Tulp,  
of ellen.verheul@gmail.com

## Redactioneel

Deze Rooskleurig is er eentje van afscheid. Eerst het afscheid van Marina Bink als coördinator van de Tulp. Na 10 jaar is de

Tulp (en de Roos) zonder Marina haast niet voor te stellen. U leest het afscheidsinterview met haar in dit nummer. Ook kunt u de afscheidsbrief lezen van Piet en Nanny Boukes, twee oude bekenden die na een lang en betrokken leven in het Rozenprieel deze zomer zijn verhuisd. Tenslotte is dit mijn laatste nummer als hoofdredacteur. Na zes jaar de Rooskleurig met veel plezier te hebben gemaakt, wil ik graag verder gaan met verhalen van Rozenprieëlers voor de website www.



groetenuitderoos.nl. Deze site wordt op 5 januari gepresenteerd, U krijgt binnenkort de uitnodiging in de bus met het katern van

Groeten uit de Roos. Voor de Rooskleurig zoeken we intussen nieuwe redacteuren. Wie wil meewerken aan deze mooie krant, van en voor de buurt, kan contact met ons opnemen. Rest mij nog mijn redactiegenoten, alle auteurs en de maker van de voorkant van harte te danken voor de fijne samenwerking!

Veel leesplezier  
Ellen Verheul

# NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

## Herontwikkeling Koningstein e.o.

Het door de wijkraad gevraagde onderzoek door de gemeente naar de mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) in de aanstaande herontwikkeling van Koningstein en omgeving is nog gaande. Voor de zomer is er al wel een conceptnotitie opgesteld met voor- en nadelen, en mogelijke stappen om tot een CPO traject te komen. Diverse adviseurs zien goede mogelijkheden voor toepassing van CPO. Maar alvorens tot een beslissing te komen om wel of niet voor CPO te gaan, wil de gemeente eerst een duidelijker beeld krijgen van de gevolgen voor de mogelijke opbrengt van toren en terrein bij verkoop.

Die opbrengst hangt nauw samen met de concrete invulling. Daarom heeft de wijkraad besloten om, naast het Dromensteinproject van John van Rooijen, ook een studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van het oorspronkelijke industrieel complex Edelweiss, dat ook bij het te verkopen perceel hoort. Ontwerpbureau Entremedio zal deze studie binnenkort opleveren. Daarnaast zal de wijkraad een kosten-baten studie naar uitvoering van Dromenstein (en varianten) laten uitvoeren door een adviesbureau in bouwmanagement.

Intussen hebben zich, naar aanleiding van het Dromensteinboekje, een gerenommeerd architectenbureau en een projectontwikkelaar met CPO-ervaring gemeld. Zij hebben belangstelling om een centrale rol te spelen in de herontwikkeling. Ook is er interesse van een huisartsencollectief, dat mogelijkheden ziet voor een gezondheidscentrum in de plint van Koningstein.

De wijkraad is verheugd over al deze positieve aandacht. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het Programma van Eisen bij verkoop van het Koningsteinterrein zal moeten passen in het nieuwe, te herziene, bestemmingsplan, dat momenteel door de gemeente wordt voorbereid. Juist met betrekking tot Koningstein e.o. kan het huidige bestemmingsplan niet leidend zijn voor herontwikkeling, omdat het conflicteert met de wensen van de wijk en direct omwonenden, en ook met eerder gedane toezeggingen over ontsluiting en openbaar groen. In het bijzonder staat het bestaande bestemmingsplan toe dat de voorzijde van Koningstein, langs het Spaarne, helemaal vol wordt volgebouwd met hoogbouw. De wijkraad is daar tegen en wil dat het contact tussen de achterliggende wijk en het Spaarne blijft bestaan.



Wij zullen er streng op toezien dat de belangen van de wijk zullen worden gehoord in de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, dat voor eind 2013 voorzien is.

## Bestemmingsplan voor Rozenprieel

De gemeente werkt aan een herziening van het bestemmingsplan voor het Rozenprieel. Dat doet de gemeente overigens voor alle wijken. Op de meeste plekken zal het bestemmingsplan niet wijzigen. Daar waar een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld Koningstein, is de herziening van belang. Het bestemmingsplan maakt bepaalde ontwikkelingen mogelijk of stelt er juist beperkingen aan. Kan er worden gebouwd voor woningen of bedrijvigheid? Hoe hoog? Wat doen we met groen of parkeren? Allemaal zaken die in een bestemmingsplan te vinden zijn.

De wijkraad volgt de ontwikkelingen en heeft voor Koningstein al afgesproken vanaf het begin erbij betrokken te zijn.



## Tekeningen van groep 1 en 2 van de Hannie Schaftschool

*Wat is er zo leuk aan de Hannie Schaft?*

**Keano:** De zandbak en de bouwhoek.

**Kaouthar:** We hebben getrommeld.  
Met de muziek.  
We gingen werken over de wereld.  
We gingen werken over Afrika.

**Boaz:** Het plein vind ik zo leuk.  
Op mijn oude school hadden we geen  
bomen, en hier wel.  
En missie Lisa.  
Dat vind ik ook zo leuk.

**Nizhoni:** De gymzaal vind ik altijd heel leuk, de  
poppenhoek en de leeshoek  
vind ik soms leuk om te doen.



k a o u t h a r



Tygo

*Wat vind je mooi aan jezelf?*

**Nizhoni:** Ik vind mijn handen heel  
mooi. Daar kun je dingen mee pak-  
ken, je kan er tatoeages op zetten, je  
kunt je nagels lakken. Dat vind ik  
allemaal leuk.

**Mathis:** ik vind mijn voeten mooi.  
Daar kan ik goed mee lopen.

**Serissa:** We schilderden een poppetje.  
Ik heb rood haar op gedaan.  
Dat is mooi.  
Het blauw is de open lucht.  
Die zit bij mijn buit.  
Ik heb oranje vingers.  
Mijn voeten zijn gewoon wit.



Keano



Si ar i e s

## Marina neemt afscheid

**Marina Bink vertrekt als coördinator  
van buurtcentrum De Tulp.**

*Een afscheidsinterview door Ellen Verheul en  
Frans van Heiningen*

“Ik kijk terug op 10 geweldige jaren in de Roos, absoluut!  
Ik ben echt van de buurt en de mensen hier gaan hou-  
den. Ik kwam hier als invaller van Ciska toen die ziek  
was. Na anderhalf jaar kwam ik in de functie die ik nu  
heb. De Roos stond natuurlijk bekend als asociale buurt,  
maar binnen twee weken had ik het idee al losgelaten  
dat ik zou kunnen vertellen hoe het allemaal beter kon.  
Ik leerde om goed naar de buurt en de bewoners te kij-  
ken, wat de mensen nodig hebben en hoe ik dat zou kun-  
nen ondersteunen. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar  
wil juist aansluiten bij de positieve dingen in de wijk, bij  
wat mensen doen, en dat versterken. Toen ik kwam, ge-  
beurde er weinig in het buurthuis. Samen met Ciska,



Mohammed en Wim hebben we onze schouders eron-  
der gezet en nu loopt iedereen hier in en uit, er is veel  
meer onderling contact tussen de mensen. Dat heb ik  
erg leuk gevonden in mijn werk hier, dat ik met zoveel  
verschillende mensen kon omgaan. En de kinderen  
natuurlijk, daar ligt mijn hart. Als kinderen lastig zijn  
en niet willen luisteren, neem ik ze wel eens mee naar  
mijn kantoor, soms moet ik ze dan echt meesleuren.  
Dan voer ik een gesprekje met ze over wat het pro-  
bleem is en dan laat ik ze zelf een oplossing verzinnen.  
Dat werkt altijd zo goed! Dat heb ik ze echt kunnen  
meegeven, ik zie ze dan groeien in hun eigenwaarde.  
Mensen, ook kinderen, willen nu eenmaal niet betut-  
teld worden. Ik geef ook veel complimenten. En als  
er dan een kind tegen mij zegt: “Marina wat zie je er  
vandaag leuk uit”, dan is mijn dag al helemaal goed.  
Of die keer dat Destiny er bij het knutselen niet goed  
uitkwam. Bleek ze een giraf met één been te hebben  
gemaakt. We hebben toen zo gelachen! Ik geloof dat  
het Gandhi was die zei: “Als je doet wat je leuk vindt,  
hoef je nooit te werken.” Zo heb ik het hier altijd erva-  
ren.”

**Vrijdag 7 december neemt Marina  
Bink afscheid met een high tea,  
van 15.00-17.00 uur in de Tulp.  
Iedereen is van harte welkom!**

Marina heeft 10 jaar gewerkt voor Haarlem Effect,  
voornamelijk in het Rozenprieel in Buurtcentrum  
de Tulp. Al die jaren heeft Marina zich met veel  
enthousiasme en gedrevenheid ingezet voor de  
buurtbewoners. Marina is een bekend gezicht in  
de buurt, met name ook voor de kinderen en tieners.  
Zij heeft er altijd voor gezorgd, samen met Tante Ciska  
dat er leuke activiteiten te doen zijn in de Tulp. En had  
je een vraag als buurtbewoner, dan kon je altijd terecht  
bij Marina. Ook is Marina betrokken geweest  
bij verschillende projecten in de wijk, zoals bij de ont-  
wikkeling van de Tuin van Jonker, de Spreekende Muren  
en de samenwerking met zorgcentrum de Roos. Niets  
was haar te veel om een steentje bij te dragen aan een  
nog mooier Rozenprieel.  
Marina werkt tot eind december in de Tulp en zal in het  
nieuwe jaar aan een nieuwe uitdaging gaan beginnen.  
Wij willen alvast via deze weg, Marina bedanken voor  
al haar inzet al die jaren voor de buurt. Marina, bedankt!

Namens Haarlem Effect,  
Gitta van der Linden



# De bewoners van de Krelagestraat 8

*Iedere editie belt journaliste Hanneke van Laar aan bij wildvreemden in het Rozenprieel die op nummer 8 wonen. Dit keer belt zij aan in de Krelagestraat nr 8.*

“Mijn vrouw Cokki en ik wonen hier vanaf 1977. Wij zijn hier komen wonen toen onze oudste nog een baby was. Daarna hebben we nog drie kinderen gekregen, inmiddels wonen zij allemaal in Amsterdam en één in Hilversum. Onze dochter heeft een kleintje gekregen. Cokki en ik zijn nu dus ook opa en oma. Voordat we in de Krelagestraat kwamen wonen, woonden we in de Leliestraat, dat is zo'n beetje het kleinste steegje in de Burgwalbuurt. Het is nu niet meer voor te stellen maar ons huisje grensde aan een boerderij van een boer met drie koeien.

Ik ben ooit begonnen als jong maatje op zee en via de Zeevaartschool in Vlissingen ben ik stuurman geworden op de koopvaardij. Maar na dertien jaar had ik het wel gezien en wilde ik aan de vaste wal. Dat was in 1972. Cokki en ik waren toen al samen, maar zij heeft me nooit onder druk gezet. Het was mijn beslissing. Maar ja... wat moest ik toen? Ik herinner het me

nog goed. Op een dag ben ik naar een telefooncél gelopen, heb de telefoongids opgeslagen en ben gaan zoeken naar telefoonnummers van ziekenhuizen in de buurt. Mijn jongere broer was toen arts in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam en daar had ik hem ooit een keer opgezocht en die wereld... ja dat sprak me wel aan! De eerste de beste die ik belde was het EG ziekenhuis. Ik heb gewoon gevraagd naar de afdeling personeelszaken en heb gezegd: ik zou graag bij jullie in het ziekenhuis willen werken. Wat heeft u voor mij? En toen kon ik langs komen voor een kennismakinggesprek. Zo simpel ging dat toen. Ik zou de in-service opleiding gaan doen: een dag studie, de andere dagen meteen aan het werk als verpleegkundige. Wat me het meest is bijgebleven aan dat allereerste gesprek was de vraag van de man van personeelszaken: ben je wel homoseksueel? Dat vond ik zo'n rare vraag. Later heb ik dat wat beter begrepen: toentertijd was de verpleging nog een volledig vrouwenberoep. Het was nieuw dat een man juist die functie wilde. Mijn hele werkzame leven heb ik het in het EG gewerkt. Ik ken daar dus veel mensen. Eerst als verpleegkundige en later ben ik in het management terecht gekomen. Maar nu ben ik met pensioen.

Ik ben geboren in Nederlands-Indië, in Semarang om precies te zijn. Op mijn tiende zijn mijn ouders, mijn broertje en ik naar Nederland gekomen. Met de boot, een overtocht van zes weken, zeshonderd mensen aan boord. Het enige dat mijn ouders toen wisten is dat we naar Nederland gingen. Op de boot voerden Nederlandse ambtenaren met alle honderden mensen gesprekken over hun mogelijkheden en hun wensen. Ondertussen waren er op die boot ook voorlichtingsbijeenkomsten waarin van alles verteld werd over Nederland. Mijn vader hoorde dat Limburg zo'n mooie provincie was, heuvelachtig, groen. Dus toen hij de vraag kreeg voorgelegd waar hij met ons wilde gaan wonen, was het antwoord duidelijk: zijn voorkeur ging uit naar Limburg. Het was dus nogal verrassend toen wij aanlegden in Nederland en een grote letter L op onze kleding gespeld kregen. Dat betekende dat wij naar de bus moesten die de letter L op de voorruit had geplakt. En... Die ging naar Middelburg! Dus we kwamen heel ergens anders uit dan mijn vader had opgegeven. De vele anderen werden verspreid door het hele land. Maar je schikte je. We kregen een trainingspak bij aankomst en een jas. Het was heel koud, we spreken over februari 1952.

**Hugo Belloni: "Tijdens onze vakantie in Indonesië heb ik geen seconde gedacht hier wil ik wel oud worden."**

Deze enorme overgang van Nederlands-Indië naar Nederland heeft natuurlijk een enorme impact gehad op mijn leven. Oké, we spraken Nederlands maar verder was alles anders voor me. We hadden twee koffers

bij ons en twee kisten en dat was het. We kregen een zolder bovenin een hotel in het centrum van Middelburg. Dat bestaat nog steeds: hotel Du Commerce. Een heel aparte situatie natuurlijk maar als kind vind je alles gewoon. Hoewel onze zolderkamer ver weg was van de hotelgasten, keek je natuurlijk als kind wel eens stiekem naar de mooie gedekte tafels. Het waren twee werelden onder één dak. We kregen bonnetjes voor het eten. Alles was gerantsoeneerd. Zo konden we een kilo rijst halen of boter.

Daar in Middelburg ben ik ook naar school gegaan. Ik was toen de enige 'pinda' in de klas. Je voelde wel dat dat een scheldwoord was. Die culture shock in mijn leven heeft denk ik ook gemaakt dat ik me goed kan inleven in wat bijvoorbeeld Turkse Nederlanders of andere migranten hier meemaken. Ik begrijp hun ongemak, hun woede, het gevoel achtergesteld en gediscrimineerd te worden. En het moet voor hen nog veel moeilijker zijn om hier te aarden, want zij zijn tegen sommige situaties niet opgewassen wat grotendeels zijn oorzaak heeft in gebrek aan kennis en vaardigheid van de Nederlandse taal.



Dat wil overigens niet zeggen dat ik me hier niet thuis ben gaan voelen hoor. Integendeel. Je kunt me wakker maken voor een heerlijk sudderlapje! Maar toen ik zes jaar geleden met ons hele gezin en aanhang voor het eerst terugging op vakantie was ik toch verrast om te voelen hoeveel het me deed om terug te zijn. Terwijl het leven daar echt totaal anders is. Hoeveel woorden Maleis (het straattaalje) spontaan bij me naar boven kwamen, hoe makkelijk ik me bewoog in die samenleving. Het zijn toch mijn roots die daar liggen. Ik heb het heel bijzonder gevonden om daar met Cokki en ons gezin te zijn. Maar ik heb geen seconde gedacht: hier zou ik wel oud willen worden.

Sinds kort ben ik actief bij de PUM, dat is een organisatie die senioren uitzendt naar het buitenland om hun expertise met anderen te delen. Het is vrijwilligerswerk, je krijgt er dus niet voor betaald. Alleen je reis- en verblijfkosten worden vergoed. Ik ben nu al twee keer met de PUM naar Noord-Sumatra uitgezonden om daar advies te geven als gepensioneerd manager gezondheidszorg. De PUM krijgt dan een vraag van iemand en die koppelen ze aan een 'PUM-mer' die het mogelijke antwoord weet. In mijn geval had de PUM de vraag voorgelegd gekregen van een vrouw uit Banda Aceh die eigenaar is van een polikliniek en wilde weten waarom het aantal patiëntbezoeken in haar kliniek daalde en wat ze daar aan kon doen. Je moet weten dat het ligt in het gebied waar de tsunami van 2004 zwaar huisgehouden heeft. Ik ben daar drie weken geweest en ben mensen gaan interviewen om tot een analyse te komen.

Zeer interessant!

Ik deed ook al vrijwilligerswerk in deze sfeer toen ik nog werkte, overigens. Ik ben namelijk al jaren actief binnen de stichting Haarlem-Emirdag. Emirdag is een stad in Turkije waar ik inmiddels zo'n twaalf keer geweest ben. Wij met de stichting koppelen organisaties uit Haarlem aan projecten die we opstarten in Emirdag. Dankzij mijn contacten in het EG ziekenhuis is het bijvoorbeeld gelukt om röntgenapparatuur waar overigens niets mis mee was, maar die volgens de standaard wel vervangen moesten worden, naar Emirdag te transporteren. We hebben ook het afvalbedrijf Spaarnelanden ingeschakeld om mee te denken over het probleem van het zwerfvuil in Emirdag. En dan is het niet de bedoeling dat ze twee vuilniswagens sturen, dat is te makkelijk en zou ook plaatselijke schoonmakers het brood uit de mond stoten, maar we zetten dan een bewustwordingsactie op om vuilnis te gaan scheiden. Het resultaat was de bouw van een vuilstortplaats. Het volgende project is de advisering bij de opzet van een dagvoorziening voor mensen met een beperking in een klein dorp. Door ervaringen uit te wisselen ontstaan vragen en ideeën die de burgers daar weer een eindje op weg helpen. Want leergierig zijn ze wel!"

Als ik vraag wanneer zijn vrouw thuis komt, zegt hij: die zit momenteel in Bosnië! Als ik doorvraag blijkt dat Cokkie ook druk is met vrijwilligerswerk en daarom op de Balkan verblijft. En zo ken je iemand al jaren van gezicht en gaat er toch weer een wereld open als je aanbelt. Als ik mijn jas weer aantrek, zegt hij opgetogen: de PUM - is dat niks voor jou?

*Nederlands-Indië was een kolonie van Nederland tot het in de Tweede Wereldoorlog door Japan werd bezet. Gedurende deze bezetting ontwikkelde de nationalistische beweging zich sterk met als gevolg dat in 1945 Soekarno de Republiek Indonesia uitriep. Nederland verzette zich tegen de Indonesische onafhankelijkheid en stuurde militairen om de rust te herstellen, de 'politieke acties'. Onder internationale druk heeft Nederland op 27 december 1949 de Indonesische onafhankelijk uiteindelijk geaccepteerd. Op de Indische Nederlanders werd grote druk uitgeoefend om te kiezen voor het Indonesische staatsburgerschap. Maar om verschillende redenen wilde niet iedereen dat. Tussen 1945 en 1968 zijn ongeveer 300.000 Indische Nederlanders vanuit de voormalige kolonie Nederlands-Indië naar Nederland gekomen. Onder hen dus de familie Belloni. (bron: Wikipedia)*





## OPGEWEKTE CLUB

*Een duurzame buurt maak je samen!*

Beste buurvrouw of buurman!

De opgewekte club is een initiatief van ondernemers en bewoners van het Rozenprieel om mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen en te inspireren om zelf een meer duurzame leefomgeving te creëren. De opgewekte club bestaat uit buurtbewoners die goede ideeën hebben om hun huis, straat of buurt schoner, groener of leuker te maken. Bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken, energie te besparen, groene daken aan te leggen, of samen groentes te verbouwen.

Loopt u zelf rond met ideeën, of bent u benieuwd wat er al gaande is sluit u dan aan bij de Opgewekte Club Rozenprieel!

Op 24 november kwamen de eerste buurtbewoners bij elkaar. Voor een verslag van deze eerste 'Opgewekte dag' kijk op:

[www.opgewekteclub.nl](http://www.opgewekteclub.nl)

Een opgewekte groet,  
Hester, Jip, Ward en Joris



*Heeft u, of wilt u ook een duurzaam idee voor uw huis, straat of buurt?*

De opgewekte club werkt samen met:



## Ellen Verheul neemt afscheid van de Rooskleurig

door Joost Mulder



Eindredactrice Ellen Verheul gaat de Rooskleurig verlaten. Zij was er de afgelopen jaren verantwoordelijk voor dat het blad op tijd verscheen en telkens weer genoeg wettenswaardigs te lezen bood. Streng als het nodig was, maar meestal vriendelijk, wist bij ze de medewerkers aan het blad steeds weer voldoende kopij los te peuteren.

Al zal ze het zelf nooit zo formuleren, Ellen Verheul was de afgelopen jaren de stille motor achter de Rooskleurig. Ze kwam eind 2004 in de Van Marumstraat wonen. 'Ik heb me toen vrijwel meteen aangesloten bij de Participatiegroep, de voorganger van de huidige wijkraad,' kijkt ze terug op haar begintijd. 'De wijkkrant werd toen nog door Marina Bink gemaakt, maar in 2006 nam de participatiegroep het over. Vanaf dat moment ben ik hem gaan maken. Toen ik in 2009 wegens tijdgebrek uit de participatiegroep stapte werden we in feite zelfstandig. Op de financiering na, want de participatiegroep bleef de budgethouder die voor uitbrengen van een wijkkrant geld kreeg.'

'Ik ben de wijkkrant gaan doen omdat ik schrijven leuk vond en daar vanuit mijn werk in de ontwikkelingssamenwerking ook ervaring mee had. Ik vond het blad er in vergelijking met veel andere wijkkranten meteen al leuk uitzien, mede dankzij de omslagen van beeldend kunstenaar Richard Tolmeijer'.

### Buurt leren kennen

De wijkkrant maken leek me een goede manier om de buurt te leren kennen. Dat is ook een van de leukste dingen gebleken. Je komt echt in aanraking met de buurt. Meteen na mijn aantreden zijn we een informeel lezersonderzoek gaan doen. Gewoon door bij mensen aan te bellen en te vragen of ze de Rooskleurig lezen en wat ze er van vonden. Op grond daarvan hebben we een redactieplan gemaakt. Ons belangrijkste doel was de wijkkrant te gebruiken als middel om buurtbewoners elkaar beter te laten leren kennen. Mensen uit de buurt over elkaar te laten lezen, bewoners met bijzondere interesses of talenten aan het woord laten. Wie wonen

er hier nu eigenlijk, maar ook niet onbelangrijk: wat gaat er goed in de wijk? Volgens mij zijn we er aardig in geslaagd dat te laten zien. Ik hoop dat de Rooskleurig dat blijft doen, want een wijk is meer dan een verzameling huizen.'

### Hard studeren

'Wat ik ook heel leuk vond waren de artikelen over dingen die de gemoederen echt bezig hielden, zoals de drijftuinen. Dan stuit je op totaal tegenovergestelde meningen. Daar heb ik wel van genoten, van dat op pad gaan en die verschillende meningen naast elkaar zetten. Die rol van 'onverschrokken verslaggever' ligt me wel, heb ik gemerkt. Dat komt misschien nog wel weer eens van, maar voorlopig richt ik me op andere zaken, met mijn studie als voornaamste. Daar ga ik me helemaal op storten.'

### Stokje overdragen

'Ik blijf wel betrokken bij het project Spreekende Muren van de werkgroep Kunst & Cultuur. We zijn bijna klaar voor de lancering van een website met verhalen van en over bewoners van de Roos. Daarnaast ben ik mentor van een verstandelijk beperkt echtpaar dat woont in de Roos. Ik ben hun wettelijk vertegenwoordiger in beslissingen over zorgzaken en dergelijke. Onbezoldigd, maar wel officieel. Dat is via de Stichting Mentorschap, die me hebben getraind en me in die rol begeleiden. Ik heb al met al gewoon steeds minder tijd gekregen voor het eindredacteurschap. Als ik ergens aan begin wil ik het ook goed doen. Dat is de aard van het beestje. En dan ontkomt er op een gegeven moment niet aan dat je keuzes moet maken. Het is tijd op het stokje aan een ander over te dragen. Ik denk nog steeds dat een wijkkrant een belangrijke rol kan vervullen. Mijn opvolger of opvolgers wens ik alle succes van de wereld. Ook in het weer aanhalen van de banden met de wijkraad, want ik denk dat de afstand door allerlei toevalligheden onnodig groot is geworden.'





# Oproepen en mededelingen

## Op naar een Gezonde(re) Wijk – Gezonde Wijk Rozenprieel

In de vorige Rooskleurig bent u geïnformeerd over de Gezonde Wijk Rozenprieel. Dit project richt zich op de gezondheid van bewoners, door het verbeteren van de leefstijl. Het bijzondere aan deze aanpak is dat de behoeften en wensen van de bewoners en aanwezige wijkorganisaties centraal staan.

Door middel van interviews met organisaties uit de wijk, groeps gesprekken met bewoners, onderzoeksgegevens van GGD Kennemerland en gemeente Haarlem is een groot aantal resultaten verkregen. Deze zijn in samenwerking met bovenstaande partijen besproken, waarbij de drie belangrijkste leefstijlthema's zijn gekozen

1. Voeding en beweging
2. De inrichting van een gezonde wijk
3. Sociale activiteiten voor volwassenen en ouderen

De thema's zijn uitgewerkt tot een plan van aanpak, waarin



verschillende activiteiten staan beschreven. Zo is er voor het eerste thema onder leiding van een fysiotherapeut een wandelgroep voor ouderen gestart en worden er verschillende sportworkshops in de wijk georganiseerd. De werkgroep die zich bezig houdt met de inrichting van een gezonde wijk is voortvarend gestart door het ontwikkelen van een ontdektuin en een groen schoolplein. Tot slot worden er naar aanleiding van het derde thema (zeer waarschijnlijk) sportieve activiteiten voor volwassenen en ouderen gestart.

In de nieuwsbrief die binnenkort verschijnt, leest u meer over alle activiteiten in de wijk!

Voor opmerkingen, informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met projectleider Roxanne Meijer-Dellemijn, via [rdellemijn@ggdkennemerland.nl](mailto:rdellemijn@ggdkennemerland.nl) of 023-7891707.



## Terugblik burendag op het Palmplein

Yvonne van Mourik organiseerde op 22 september alweer voor de tweede keer een succesvolle burendag voor jong en oud. Op het Palmplein werd vanaf 's middags vrolijk gesprongen op het kussen en gedanst en gezongen met de burens. De sponsors en zangers worden hartelijk bedankt. Volgend jaar misschien weer een feest!



## Verhuisbericht

Nanny van Bakel en Piet Boukes gaan de Roos verlaten. Nanny woont hier al vanaf 1927 en Piet vanaf 1939. Na een onderbreking, woonden we bij onze ouders in de Lange Poellaan. Tijdens ons huwelijk in de Tulpenstraat/Kamperzijstraat, en sinds 1970 in de Van Marumstraat 2.

Wij hebben hier altijd met plezier in in goede harmonie met de medebewoners, oude burens en nieuwe gewoond. In 't begin in de Van Marumstraat waren er wat problemen. Zelfs met de gemeente (tot onteigening toe). Maar daar zijn we met de mentaliteit van een Rozenprieëler goed doorheen gekomen.

Wij willen langs deze weg onze medebewoners en oude en nieuwe burens bedanken.

Haarlem, april 2012 Nanny en Piet  
Ons nieuwe adres is Leonard Springerlaan 355 huis (aanleunwoning Reinaldahuis).

## Oproep

Jan de Wilde, oud-Haarlemmer, is op zoek naar verhalen en foto's uit de periode 1940-1945 van speeltuin Buitenrust, die waarschijnlijk aan de Schalkwijkerweg was gelegen, schuin tegenover de brug.

Op de speeltuin naast de ingang stond een loods van zink deze werd gebruikt voor het opbergen en verhuren van van kano's.

Deze loods is in de oorlog gevorderd door de Duitsers die hem gebruikten voor de opslag van hooi voor hun paarden.

De Duitsers waren gelegerd in de Buitenrust School en hun magazijnen hadden ze aan de andere zijde van het Spaarne gelegen tussen de brug en de Bakkerstraat.

Op een gegeven moment is de loods afgebrand. Of dit sabotage was is niet bekend evenmin als de datum.

Jan de Wilde wil in contact komen met oude speeltuingangers die zich hier nog iets van herinneren.

Als u iets weet, wilt u dan contact opnemen met de redactie van Wijkkrant Welgelegen? Email: [redactie@wijkraad-welgelegen.nl](mailto:redactie@wijkraad-welgelegen.nl)

## (HOOFD)REDACTEUR(EN) ROOSKLEURIG GEZOCHT!

Na zes jaar met plezier de Rooskleurig te hebben gewerkt, stopt de huidige hoofdredacteur ermee. Daarom zoekt de redactie van de Rooskleurig dringend nieuw bloed om drie keer per jaar de wijkkrant te helpen maken.

Heb je interesse in het reilen en zeilen van de buurt en zijn bewoners? Heb je enig organisatietalent? Heb je ideeën over de inhoud van het blad? En wil je artikelen schrijven, redigeren, fotograferen of contact onderhouden met de vormgever en de drukker?

Neem dan contact op met Ellen Verheul ([ellen.verheul@gmail.com](mailto:ellen.verheul@gmail.com)).





Rozenprijs  
65+

# Activiteitenladder iedere week

	MAANDAG 10:00-12:00	Huiskamer koffie	Tulp	€2,-	Een gezellige maandag met buurtgenoten. Kom koffie drinken, een spelletje spelen en/of mee lunchen.
	MAANDAG 12:00-13:00	Huiskamer lunch	Tulp		
	MAANDAG 14:00-16:00	Hobbyclub	Roos	Variabel	Speciaal voor ouderen die het gezellig vinden met elkaar creatief bezig te zijn.
	DINSDAG 10:00-12:00	Naaiatelier	Tulp	Gratis	In het naaiatelier kunt u gratis kleding naaien. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u kunnen assisteren. Het atelier is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om zelf kleding te maken. U hoeft niets mee te nemen, maar het mag natuurlijk wel.
	DINSDAG 14:00-16:00	Spelletjes en Biljart	Roos	Gratis	Schaken, damen, dobbelen, klaverjassen of een fraaie carambole maken.
	DINSDAG 19:00	Zangkoor (iedere even week)	Roos	€1,-	Plezierig samen zingen staat voorop.
	WOENSDAG 09:30-11:30	Tafeltennis 55+	Tafeltennis- vereniging	€2,-	Iedere woensdagochtend kunt u een balletje slaan bij de Tafeltennisvereniging (€ 1,- leden).
	WOENSDAG 10:00-12:00	Digitaal Trapveld	Tulp	Gratis	Computeren onder begeleiding van een vrijwilliger.
	WOENSDAG 10:00-11:30	Koffieochtend	Roos	Gratis	Inloop koffieochtend voor bewoners en omwonenden in het restaurant van de Roos.
	DONDERDAG 10:00-11:30	Breien en Haken (iedere even week)	Roos	Gratis	Ingewikkeld of simpel, breien voor het goede doel! Als u een eigen goede doel heeft (kinderen, kleinkinderen) kan dat natuurlijk ook!
	DONDERDAG 14:00-15:00	Biljart en Spelletjes	Roos	Gratis	Een fraaie driebander scoren of gezellig een kaartje leggen.
	DONDERDAG 17:30	Open Eettafel	Tulp	€2,-	Op donderdagavond kookt een ploeg enthousiaste vrijwilligers de sterren van de hemel. Een driegang maaltijd kost slechts € 5,- p.p. Meldt u zich wel donderdag voor 12:00 uur aan, want de plaatsen zijn beperkt.
	VRIJDAG 10:00-11:00	Beweeg mee!	Roos	€1,-	Onder begeleiding werkt u aan uw conditie met bewegingsoefeningen binnen uw vermogen.
	ZONDAG 17:00-19:00	Soep op Zondag	Tulp	€1,-	Elke zondag staat om 17.00 uur een heerlijke pan maaltijdsoep met brood klaar.
	DAGELIJKS 12:00	Warme maaltijd	Roos	€6,-	Iedere dag kunt u genieten van een wisselende maaltijd.

Rozenprijs  
65+

# Eenmalige activiteiten

€	DONDERDAG	8 NOV.	14:00	Roos	Gratis	Schoenverkoop
	ZATERDAG	10 NOV.	14:00	Roos	Gratis	Rooie Sien (dvd)
	ZATERDAG	24 NOV.	14:00	Roos	Gratis	Willeke Alberti (dvd)
	ZONDAG	25 NOV.	16:30	Tulp	Gratis	Plaatjes op Zondag
	VRIJDAG	30 NOV.	14:00	Roos	Gratis	Sint en Piet middag (met Erwin Fille)
	ZATERDAG	15 DEC.	14:00	Roos	€2,-	Kertsmusical A Christmas carol
	MAANDAG	17 DEC.	10:00	Tulp	€10,-	Kersthuiskamer
	WOENSDAG	19 DEC.	16:00	Roos	€10,-	Kerst diner
	MAANDAG	24 DEC.	14:00	Roos	€10,-	Kerstborrel
	ZONDAG	30 DEC.	16:30	Tulp	Gratis	Plaatjes op Zondag
	ZONDAG	27 JAN.	16:30	Tulp	Gratis	Plaatjes op Zondag
	ZONDAG	24 FEB.	16:30	Tulp	Gratis	Plaatjes op Zondag

# Overige activiteiten

	<b>Koffiemiddag</b>			
	14:00	1 nov. - 6 dec. - 3 jan. - 7 feb.	1 <sup>e</sup> donderdag van de maand	Roos
	<b>Bingo (€1,50 per kaart)</b>			
	14:00	29 nov. - 27 dec. - 31 jan. - 28 feb.	Laatste donderdag van de maand	Roos
	<b>Creaworkshop</b>			
	13:00	19 nov. - 17 dec. - 21 jan. - 18 feb.	Iedere 3 <sup>e</sup> maandag van de maand	Roos
	<b>Gespreksgroepen</b>			
	Protestantse gemeente:	2 <sup>e</sup> woensdag van de maand	14:30 - 15:30 uur	Roos
	Zorggroep Reinalda:	donderdag, om de week	10:00 uur	Roos
	<b>Goed geknipt!</b>			
	Kapsalon Hair 2 Nail in de Bakkerstraat haalt elke donderdag klanten die slecht ter been zijn op. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Gewoon even bellen: 5313131 (Bakkerstraat 2 zwart)			
	<b>Weerbaarheidstrainingen</b>			
	Gratis	26 nov. - 31 dec. - 28 jan. - 25 feb.	maandag 13:00 - 14:30	Tulp
	Hoe kunt u veilig pinnen? Wat kunt u doen om uw veiligheid op straat zo groot mogelijk te maken? Hoe weet u of iemand te vertrouwen is? Edwin Sabelis, wijkagent en trainer weerbaarheid informeert u iedere laatste maandag van de maand over dit soort vragen. U kunt zelf veel doen en voorkomen!			

## Locaties en contactgegevens



Buurtcentrum De Tulp  
Voortingplantsoen 56 / 023 - 542 28 62



Woon- en Zorgcentrum De Roos  
Tybautstraat 1 / 023 - 517 44 00



Tafeltennisvereniging  
Badhuisstraat 13 / 023 - 526 20 76  
of marwest@zonnet.nl  
Martin van Westerhoven

## Andere contactgegevens:

Woningcorporatie Ymere:  
088 - 000 89 00  
Woningcorporatie Pre Wonen:  
088 - 77 00 400

## Politie Haarlem:

0900 - 8844  
Wilt u de wijkagent Flip Prigge spreken?  
Dan kunt u bij Marina Bink in  
Buurtcentrum de Tulp een afspraak  
maken (kom bij voorkeur op  
dinsdag ochtend langs).

## Gemeente Haarlem:

023 - 511 5115  
ma. t/m vr. 8.30 - 17.30 uur  
en donderdag tot 20.00 uur.  
Voor meldingen over  
de openbare ruimte.

## Organisaties die meewerken:

effect

PRE wonen

Haarlem

Ymere  
wonen, leven, groeien

zorggroep Reinalda





## Sport in de wijk met meester Kaj

Binnenkort zal het sporten in de wijk uitgebreid gaan worden met een middag erbij. Kinderen en jongeren vinden het prettig om te bewegen. Daarom zal Haarlem Effect in samenwerking met SportSupport hier meer op inzetten. Er zullen clinics gegeven worden door verschillende sportscholen in Haarlem. Kaj en een sportleraar van de sportschool zullen een aantal weken een sport introduceren aan de jeugd en aan het eind van zo'n clinic gaat meester Kaj met de sportleraar naar de sportschool voor een laatste les aldaar. Zo kan je lekker sporten in je eigen wijk en als je het echt leuk vindt dan kun je je inschrijven bij een sportschool. Dus doe vooral mee op de dagen dat de sport gegeven wordt in de wijk. Let op flyers en posters die aangeven welke sport en komt en voor hoe lang. En bedenk je vooral ook: sport is gezond. Je blijft er fit door, je ziet er goed en gezond uit door sporten en het zorgt ook voor een betere conditie. Allemaal redenen om lekker mee te doen.

**kontext**  
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

### Moeilijke tijden? Lastig om er zelf uit te komen? Je staat er niet alleen voor!

Kontext Maatschappelijk Dienstverlening biedt advies, begeleiding en ondersteuning. Voor vragen op het gebied van financiën, relaties, gezondheid, opvoeding, verwerking, werk(loosheid) en wonen kunt u bij de maatschappelijk dienstverleners van Kontext terecht.

Het team centrum Zuid West bestaat uit 3 algemeen maatschappelijk werkers, 1 ouderenadviseur, 1 thuisadministrateur voor ouderen en 1 sociaal raadsman.

**Voor meer informatie en/of aanmelding** kunt u terecht op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via telefoon: 023-5433200 (algemeen) of 023-5433203 (Haarlem Zuid-west). Na aanmelding wordt zo nodig een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Het gesprek kan plaatsvinden bij Kontext, op de Oostvest. Als het wenselijk is kan de medewerker van Kontext ook op huisbezoek komen of kan er een gesprek worden gevoerd in Wijkcentrum De Tulp op het Voortingplantsoen 56. De medewerkers van Haarlem Effect kunnen u daarover meer vertellen.

*Hulp van Kontext is kosteloos, een verwijzing is niet nodig.*

## Sponsors bedankt!

### Voor het tiener- en jongerenwerk is opgehaald:

Collectebus bij Von van Mourik	€ 42.50
Verkoop aanstekers Ciska	€ 40.00
Rommelmarkt kraam Shirley van Mourik	€ 27.60
Kinderen wassen auto's	€ 15.00
Collecte rommelmarkt	€ 7.20
Sponsoring Rob Spoor	€ 15.00
Sponsoring Westley en Manon	€ 15.00
Speelgoed kraam rommelmarkt Ciska	€ 88.45
Sponsoring Robert Wijkhuizen	€ 20.00
	-----
	€270.00

Theo Zuijdam:	2 appeltaarten
Martin:	Air Hockey
Grimas:	gratis schmick

### Kerstmisprogramma voor de kinderen

- 27 dec. Knutselen
- 28 dec. Oliebollen eten
- 3 jan. Van alles en nog wat
- 4 jan. Van alles en nog wat
- 5 jan. Van alles en nog wat

### Open huiskamer Koffie drinken en lunchen in de Tulp.

Elke maandag vanaf 10.00 uur kunt u buurtgenoten ontmoeten en met elkaar koffie drinken en aanschuiven aan een lekkere lunch. U wordt ontvangen door een gastvrouw en een activiteitenbegeleidster. Als u zin heeft in een praatje vind u altijd iemand met een luisterend oor. Als u graag een spelletje wilt doen, bv een potje sjoelen of rummy, dan zijn vast mensen waarmee u dit samen kunt doen. Aan het einde van de ochtend wordt er met elkaar geluncht. De gastvrouw zorgt dat er iets lekkers bij is. De koffie is gratis en de lunch kost € 2.--. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt zo binnen komen lopen en kijken of het iets voor u is. Wilt u komen, maar vind u het lastig om alleen te gaan. Dan kunt u bellen naar de Tulp en haalt de gastvrouw u op.

### Gratis Naaiatelier

Elke dinsdagochtend kunt u van 9.30 tot 11.30 gebruik maken van het gratis Naaiatelier. Alles is aanwezig, naaimachines, stoffen, patronen en iemand die u kan helpen. Het naaiatelier wordt geleid door een vrijwilliger die het leuk vindt om u de dingen uit te leggen en u te begeleiden bij het naaiwerk. Ook voor kleine klusjes, bv. het aanzetten van knopen of het zomen van kleding kunt u langs komen voor hulp. Wilt u leren breien of haken, dan bent u ook van harte welkom. De vrijwilliger is van alle markten thuis. De eerste keer is de koffie gratis, daarna betaalt u € 1.-- per kopje.





# Kunstenaars in de Roos



door Frans van Heiningen



## Tije Domburg

Aan een rustig stukje Voorhelmstraat woont en werkt Tije Domburg. Hij woont al 37 jaar in de Roos. Het leven van Tije als kunstenaar kent een spannende ontwikkeling. Aanvankelijk werkend met keramiek, via papieren objecten tot later cijfers en uiteindelijk het huidige werk, geïnspireerd door DNA. Al jaren is Tije uitermate geboeid door het DNA onderzoek van de menselijke genen. In dit onderzoek komen vier letters voor de A, C, G en de T, die betekenis hebben bij de opbouw van het DNA. Tije gebruikt deze letters in zijn huidige werk. Op een fascinerende manier rangschikt hij deze tot kleurrijke tableaux. Hij noemt dit zijn DNA-zelfportret.

